

## Jaarverslag 2019

In 2019 zijn wederom twee gedichten aangebracht.

1) Atjehstraat 13

Op 11 juni 2019 vond de onthulling plaats van het zeventiende gedicht van de stichting. Dit keer geen gedicht op een muur, maar op een (voormalige) winkelruit in de Atjehstraat. Voor ons een eerste kennismaking met deze nieuwe loot aan de stam van gedichten in de openbare ruimte. Het gedicht "Immortelle XLIX" van Piet Paaltjens (François HaverSchmidt) verscheen op het raam van een voormalige vestiging van de *'s-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan*. Een van de personages in het gedicht (een melkboer) sluit goed aan bij de voormalige bestemming van het pand. Een uitgebreid verslag van de onthulling is te vinden op onze website: <https://www.archipelpoezie.nl/eerste-raamgedicht-een-feit/>

2) Bankastraat 52

Ons achttiende gedicht werd onthuld op 13 oktober. Boven de winkel van Gall & Gall verscheen een gedicht van Herman de Coninck (O, ik weet het niet). We waren verheugd dat de weduwe van de dichter, Kristien Hemmrechts en de dochter van Herman, Laura de Coninck beiden uit België waren gekomen om de onthulling op te luisteren met een toespraak en de daadwerkelijke onthullingshandeling. Hun humorvolle toespraken werden enthousiast onthaald door het vele publiek. Omdat de gevel recht tegenover de druk bezochte Albert Heijn is gelegen merkten we dat we – naast de mensen die vooraf op de hoogte waren van de aanstaande onthulling – ook veel andere wijkgenoten konden laten kennismaken met onze activiteiten.

Het uitgebreide verslag van deze onthulling is eveneens op onze website te vinden: <https://www.archipelpoezie.nl/muurgedicht-van-herman-de-coninck-in-de-bankastraat/>

Het totaal aantal aangebrachte gedichten door de Stichting ArchipelpoëZie is dus op 18 gekomen.